



Er du lige så sød som du ser ud? 😊

3. apr. 2015 6.23 PM

håber! haha

Haha, du virker bekendt 😊

Det kunne være hyggeligt at se dig senere 🍷🍷🍷

4. apr. 2015 8.07 PM

😊

27. apr. 2015 8.57 PM

Har du nogle planer onsdag

tror ikke :D

27. apr. 2015 11.28 PM

Hehe, okay 😊

Kan du lide kaffe

Strawberries or blueberries?

3. apr. 2015 6.24 PM

blueberries

3. apr. 2015 6.44 PM

Cool now I know what type of pancakes to make you in the morning ;)

---

Hejsan. Ska du inte be mig följa dig på Instagram?

22. apr. 2015 9.38 PM

jo, skynd dig at gøre det. husk at sige det til dine venner også. på forhånd tak

Jag trodde att detta var äkta kärlek. Men du utnyttjar mig bara...

Dessutom föredrar jag att följa dig i verkligheten (👉👉)

:(

Det lät creepy...

jeg elsker at blive forfulgt i virkeligheden. (👉👉)

industrien, så ville vi officielt have forladt romantikken nu.«

Realiteterne i dating-verdnen kunne ikke være længere fra romantik, forklarer han. Folk er tidsberøvede og prioriterer karriere over forhold - ofte fordi karriere er en forudsætning for forholdet - og idéen om den eneste ene er en statistisk umulighed.

»Ja. Nogle folk tror stadig på en hvis grad af tilfældighed, men overfloden af værktøjer til at reducere kløften mellem udbud og efterspørgsel er forudbestemt til at gøre dating-markedet mere rationelt og effektivt. Selv, hvis det ikke kan overføres til længerevarende forhold,« siger Tomas Chamorro-Premuzic.

Også amerikaneren Michael Harris, forfatter til bogen "The End of Absence" (2014), bekymrer sig over, hvordan vores kærlighedsliv er ved at blive viklet ind i onlineprocesser - også selv om han selv har fundet sin nuværende kæreste over en datingside. Hans frygt går på, at vi begynder at browse efter seksuelle partnere på samme måde, som vi jæger efter en anstændig sushi-restaurant - og på denne måde er Tinder og lignende tjenester blevet den magiske tryllestav, der har åbenbaret vores sande seksuelle potentialer.

### En gammel idé

Kærlighed stammer fra det græske ord *eros*, som kan betyde "at længes" efter noget eller "at begære" noget, og Harris mener, at der findes en gammel idé om erotik, som vi er i fare for at glemme. Afstand kan være en god ting. Det ligger i den romantiske kærligheds natur at være uden noget. Du kan kun længes efter noget, hvis du ikke har det. Du kan ikke længes efter det, du har.

»Jeg argumenterer ikke for afholdenhed eller monogami. Men det synes klart, at vores online-teknologier promoverer os mod en tilstand af konstant intimitet, og det er ikke nødvendigvis en ingrediens i det erotiske begær. Det er vigtigt, at vi er bevidste om, at der er en fare for at miste det erotiske element i kærlighed, længslen, hvis sex bliver tilgængeligt konstant,« siger han.

Han refererer til et gammelt Simone de Beauvoir-citat, hvor hun beskrev ridderlig kærlighed: »Ridderen, der rejser bort for at tage på nye eventyr, sårer sin dame, og alligevel har hun intet andet end afsky tilovers for ham, hvis han bliver ved hendes fødder. Dette er torturen ved umulig kærlighed.«

Morgendagens elskere vil ifølge Harris have svært ved at forstå det citat.

»Alle ridderne vil sidde, for altid, ved ved deres fødder,« siger han.

### Altid på overfladisk jagt

Filosoffen Anders Fogh Jensen fortæller, at kærligheden har flere afskygninger. På den ene side har vi den romantiske kærlighed, hvor man søger at falde til ro ved at smelte sammen med den anden og ende den evige længsel. På den anden side har vi den erotiske kærlighed, som kan symboliseres ved den lettere lidende skikkelse Eros, der vandrer hvileløst rundt, altid er på jagt og altid er i mangel. Og Tinder understøtter i højere grad sidstnævnte end førstnævnte ifølge filosofen, selv om det kan foregå i billedet af at være romantisk. Hvis Dlara Qadri med sine 1.000 matches på Tinder sjældent stopper op, så bliver det et eksempel på, at man kan ende med at dyrke det *potentielle* frem for det *reelle*.

Anders Fogh Jensen stiller spørgsmålstegn ved, om mennesket virkelig kan administrere en teknologi som Tinder. Om vi får et værktøj mellem hænderne, som gør os fremmede overfor den kærlighed, som vi egentlig har brug for, og lader den anden del, passageeuforien tage over. Med reference til Søren Kierkegaards "Enten-Eller" vurderer han, at Tinder skubber mennesket i en mere æstetisk retning.

»Æstetikerne ville jo synes, at gentagelsen ville være det værste at forestille sig. Og at det er selve spillet hen til forførelsen, der er det spændende - lidt som på Tinder. Den dybere længsel efter kærlighed kan trække en ind i Tinder og den kan opstå der, men kan have vanskelige vilkår i larmen - eller blive overtaget af passageeufori eller behovet for selvbekræftelse. Hvis Tinder var en bar, så ville den jo være fuldstændigt kaotisk.«

Før i tiden måtte man vente i dagevis, til tider månedsvis med at høre fra hinanden og mange film er bygget op omkring, at man geografisk mister hinanden af syne. Det skaber en længsel, som går tabt det øjeblik, man kan score en dame eller mand via mobilen. Omvendt kan man hurtigt få afklaret, om de forestillinger man havde, mens man længtes, var fejlagtige.

»Hvis man tænker på den brevskrivende i 1800-tallet, så var der ikke så mange forsøg i livet for at finde kærlighed, som der er her hos det moderne

**Hvis alle behov kan tilfredsstilles hurtigt, så bliver det en trussel mod at være sammen i længere tid - som i kærlighedsforhold. Det, som Don Juan kunne, det har vi nu fået nogle proteser til at kunne, og på den måde har vi gjort det lettere at føre hans livsførelse.**

Anders Fogh Jensen  
Filosof



Tinder-individ. Men spørgsmålet er, om den der længselsfulde venten ikke var som en bue, der spænder sig, og som gav det endelige møde større kraft, mere seriøsitet.«

Anders Fogh Jensen holder en tænkepause og tilføjer:

»Der er en risiko for, at nogen siger, at det her lyder pladderromantisk og at det er en god ting, at vi med Tinder kan tilfredsstille vores behov hurtigt. Men der må man føje til, at hvis alle behov kan tilfredsstilles hurtigt, så bliver det en trussel mod at være sammen i længere tid - som i kærlighedsforhold. Det som Don Juan kunne, det har vi nu fået nogle proteser til at kunne, og på den måde har gjort det lettere at føre hans livsførelse.«

18-årige Dlara Qadri benytter dog primært Tinder til underholdning. Ikke til at leve en promiskuøs livsstil. Alligevel kan hun ikke sige sig fri fra, at Tinder blev virkeligt, da hun den ene gang greb muligheden for at mødes med et af sine match fysisk:

»Det startede jo med, at jeg ingen forventninger havde.« ■

Planer? Min er godt nok nået low key, har bryllup lørdag

30. apr. 2015 1.15 PM

skal du giftes

30. apr. 2015 1.50 PM

Ja.... Du er min sidste chance 🙄

30. apr. 2015 2.14 PM

men ..? lørdag? har ikke fundet en kjole eller noget som helst. du kunne godt have fortalt det noget før, at vores bryllup var lørdag

Vegas baby... Vegas mentality please! 🙏